

„Psalm zingt” zingt nog uit het „Stemmen-boek”

Van onze correspondent

Iedere dinsdagavond trekken zo'n 25 mensen uit verschillende dorpen op Zuid-Beveland naar het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Waarde om daar de repetitieavonden van het mannenkoor „Psalm zingt” bij te wonen. Hoewel het bestaan van een mannenkoor in onze kringen niets bijzonder is, vormt dit koor een uitzondering. „Psalm zingt” is het enige koor in Zeeland, dat uitsluitend Psalmen en liederen uit de bundel van Johannes Hazeu zingt.

„Psalm zingt” werd op 16 september 1975 te Waarde opgericht. Reeds eerder was er in Waarde een koor met deze naam geweest. In de jaren dertig had dit echter opgehouden te bestaan. Het huidige mannenkoor is dus in feite een voortzetting van het vroegere koor. De leden van „Psalm zingt” komen uit alle delen van Zuid-Beveland.

Zoals reeds opgemerkt worden er alleen Psalmen en liederen van Hazeu gezongen. Wat de Psalmen betreft, gebruikt men het vierstemmenboek uit 1867. In Zeeland is dit boek bekend als het „Stemboek”. Er wordt zowel naar de berijming van 1773 als naar de berijming van Petrus Datheen gezongen.

De leden van „Psalm zingt” zijn van mening, dat de Psalmen, die gegrond zijn op Gods Woord, op gepaste wijze gezongen moeten worden. „Men moet kunnen horen, dat er een Psalm gezongen wordt”, zo is de overtuiging. „Bij bewerkingen is dit niet altijd het geval”. Het doel van het mannenkoor is dan ook om de Psalmen zo te beheersen, dat dit leidt tot ondersteuning van de gemeentezang. In dit verband worden er ook

iedere week twee onbekende Psalmen gezongen.

Ter afwisseling worden er liederen van Hazeu gezongen. Echter niet alle liederen uit deze bundel zijn acceptabel. Als er een lid bezwaren tegen een bepaald lied heeft, wordt dit niet gezongen. Bij het zingen wordt geen gebruik gemaakt van orgelbegeleiding. Zonder orgel heeft men de zuiverste zang, zo is men van mening.

Regelmatig wordt het koor gevraagd om een bandje met opnamen uit te geven. Hoewel dit tot nu toe niet is gebeurd, wordt het momenteel wel overwogen. Wel is er een band met vierstemmig gezongen Psalmen van Datheen voor het Rijksarchief in Middelburg gemaakt.

Dirigent van „Psalm zingt” is de heer A. Logmans uit Goes. Deze heeft al meer dan 20 jaar ervaring als dirigent. Van Flakkee afkomstig heeft hij in Herkingen vele jaren een gemengd koor onder zijn hoede gehad. Ook is Logmans verschillende jaren dirigent geweest van een mannenkoor in Goes.

Hoewel er in ons land nog verschillende koren als „Psalm zingt” zijn, is er nauwelijks contact met elkaar. Ieder koor gaat stil zijn weg. Het koor in Waarde zou echter graag met deze koren in contact komen, om zodoende wat gegevens aan elkaar uit te wisselen en elkaar eventueel een keer te ontmoeten. Bij dezen doen de leden van „Psalm zingt” dan ook een oproep om zich met hen in verbinding te stellen. De secretaris is de heer J. Verschuure, Wilhelminastraat 67, Krabbendijke (01134-2423).